

## HJEMME



**Julen** synes at have været en evighed siden, men var en fantastisk familietid med overflod af mad, gaver og korsang. Vi nød vemodigt Benjis sidste jul som **korsanger** og fik bekræftet at Micah ikke har lyst til at følge efter, så efter mange år i Magdalen Koret, ser vi nu frem imod at runde et kapitel af med en blanding af lettelse og sorg.



Året startede godt for alle, tror jeg, med mange forskellige faktorer, fejringer og sejre sammen med uundgåelige udfordringer ved at være 17 (Isaac) og 15 (Lukas). Jeg tror, det er rimeligt at sige, at Lukas synes, at **skolen er en meningsløs kedsommelighed**, selv om manden har et godt hoved på sine skuldre og fortsætter derudad. Når det hele bliver for meget for ham, så får han garagen til at give genlyd af **trommer eller tager en økse** og bruger den på noget af brændet i haven, der skal splittes.

Lukas var med mig den anden dag for at købe en motorsav og siden da har vi fældet et par træer, der truede med at underminere vores mur. Nogle store triumfer dér, selv om en motorsav er et ærefrygtindgydende værktøj. **Jeg har dog stadig alle mine fingre og tæer** og vil gerne, at det fortsætter sådan.



Isaac har sikret sig en plads på redaktørholdet i forbindelse med skolens årlige udgivelse; har arbejdet hårdt på et digt til Tower konkurrencen (*en kendt årlig engelsk poesi-konkurrence for unge, overs. anm.*) og har som mål at **studere engelsk** på et tidspunkt. Benji nyder **hockey-sæsonen og vandt for nylig et musiklegat**, hvilket er meget stort. Han er også begyndt at bage kager tit, hvilket ikke har hjulpet på min omkreds.

Micah og Emily har travlt på Cumnor-skolen og Emily underviser elever i deres hjem, når hun ikke har gang i 100 andre ting hjemme i huset og for alle os andre. For nylig var der 3 af hendes 'hjemme-elever', som **bestod vanskelige adgangseksamener**, hvilket gav anledning til stor fejring.



Micahs fascination af dinosaurer er aftaget en smule, men hans entusiasme **for livet, læring og for at le** er i god behold. Jeg kan stadig klare ham, når vi tumler og spiller bordfodbold, men kun lige akkurat.



Alt i alt så er hjemmefronten en stræben ledt af bøn efter det ypperste Gud har til os. **Isaac er mindre end ét år fra at blive 18** og vi overvejer, hvad der vil være den rette ceremoni til at fejre, at han er blevet voksen, hvilket måske lyder storslået, men grundlæggende bare handler om, at vi tænker og beder over, hvordan vi bedst kan støtte denne fantastiske mand på vej ind i det tidlige voksenliv. Dette er **nyt territorium for os** og vi læner os kraftig op af Gud for vejledning og visdom.

## ARBEJDE

Årets første to måneder har som sædvanlig været lidt af en hvirvelvind for mig (Patrick) med stort fokus på **menighedsplantning i Europa og i særdeleshed i Storbritannien**

Bortset fra mit fortsatte arbejde med Youth for Christ Østeuropa og med the India Collaboration (Samarbejdet om Indien) (hvor vi håber at kunne distribuere omkring 35 millioner kr i år til 'strategisk fremvoksende projekter'), så har mit arbejde været fokuseret på the Europe Collaboration (samarbejdet om Europa), som forsøger at opdage og støtte det **'Gud gør for at vinde Europa tilbage til Jesus'**

Det følte meget som om, at Gud kombinerede to stykker arbejde for at præge hinanden:

1. **Holy Trinity Brompton** har plantet kirker i London i over 20 år og ud over England de seneste 5 år. De forsøger nu at gøre dette arbejde større og har derfor oprettet en ny fond og de har bedt mig om at udvikle strategien for denne forud for et bestyrelsesmøde d. 28. februar. Det har været et stort stykke arbejde og har på mange måder præget strategien for the Europe Collaboration. Holy Trinity Brompton er en stor anglikansk kirke, som blandt andet opfandt 'Alpha kurset'.
2. **I Europe Collaboration** har vi et stort møde på tirsdag (*i tirsdays, overs. anm.*) for at finde ud af om den sidste giver vil være med og jeg får at vide i denne uge om en af mine gamle venner vil være med til at koordinere projektet sammen med mig. Det håber jeg, at han vil, men det er ikke sikkert. Hvis alt dette falder på plads, så bør vi have en rimelig chance for at genskabe noget, som ikke er alt for anderledes fra India Collaboration i Europa og **opbygge kapacitet til både at tildele økonomisk og teknisk støtte til lovende menighedsplantninger med potentiale til at skabe forandring udover Europa**. Puljen er i denne omgang lille, men jeg har ofte lært ikke at ringeagte den lille begyndelse. Hvis vi gør dette rigtigt, så er jeg håbefuldt omkring, at puljen vil vokse ved Guds nåde og at det samme vil ske med vores evne til at bære frugt.
3. En anden lille begyndelse men et stort fokus for mig her i begyndelsen af 2017 har været the Olive Tree Foundation (Oliventræs-fonden). Det er et nyt Openwell projekt, som fokuserer på at løse en bestemt problemstilling indenfor **'virksomhed som mission' (BAM) bevægelsen**. Denne bevægelse har simret i flere årtier og har argumenteret for, at der kan gøres meget godt for at udbrede Guds rige via virksomhedsmodellen. Virksomheder kan skabe produkter, services og jobs, som er afgørende for at fattige, marginaliserede og misbrugte kan få det godt og kan, hvis de drives rigtigt, være lettere at opskalere og opretholde end velgørende organisationer. **Udfordringen er at skabe midler for disse 'Guds riges virksomheder'**, da de meget ofte ikke kvalificerer til at modtage fondsdonationer, er for små/risikable/svære at skaffe konventionel investeringskapital til og er for store til at modtage mikrolån. **De falder i et ingenmandsland og det er i det område, at OTF vil sætte ind**. Indtil videre har vi rejst knap 3 millioner kr, som bruges til at investere i virksomheder i Indien, Mozambique og Fillipinerne. En af virksomhederne, den i Indien, har ansat 12 tidligere prostituerede og håber at kunne ansætte 2000, fordi deres mål er at tømme et nærliggende bordel. Et andet, Sunshine Coconuts (Solskins-kokosnødder) forsøger at sælge cashew nødder fra en meget fattig egn i Mozambique til det amerikanske marked. Vi har stadig lang vej endnu, før projektet kan opretholde sig selv, men vi er begyndt!

**Så til de af jer, som har haft udholdenhed til at læse alt dette... Hvordan kan I bedst bede for os lige nu?**

Emily fik et ord fra Herren i begyndelsen af året, som handlede om at **'leve langtidsholdbart'** og dette ord har virkelig vækket genklang i os begge. 2016 var stressende og vanskeligt på mange måder og **det ville være meget velkomment hvis 2017 bragte større fred, produktivitet og balance.**

Det samme kan siges om Patrick, som for nylig følte at Herren lagde ham tre 3 korte ord på sinde **'ro, tro, gro'**.

Til sidst skal det siges, at vi har det forfærdeligt over, at vi ikke skriver og kommunikerer bedre med jer. **Vi er så dybt taknemmelige over, at I beder for os og støtter os på så uendelig mange måder, som I gør og undres nogle gange overfor, hvorfor I ønsker at gøre det.** Vi er nok på denne rejse sammen og vi længes efter at se Jesus højt ophøjet og se hans fantastiske frelse række ud til mennesker, der lider og se hans rige komme på alle de forskellige områder, vi investerer vores liv i. I dette har vi endnu så meget mere at lære og blive. Det er en rejse og vi opmuntres og opretholdes af at I er med os på den.

## **Guds fred**

Patrick (og Emily + drengene)