

FADERENS HJERTE

- praktisk hjælp
- julepakker
- maddeling
- bydelsmødre
- parkurser

FØLGESKAB

- medvandring
- økonomisk rådgivning
- kontaktfamilier til flygtninge
- familiehjælpen til sårbare gravide
- voksenvenner

FÆLLESSKAB

- fællesspisning
- netværksgrupper
- legestue
- juleaften
- udflugter

FORTÆLLING

- alpha
- sommeroase
- klynger
- personlige vidnesbyrd
- gudstjeneste

FORVANDLING

- forbøn
- bibelstudier
- cellegrupper
- 12-trins-kursus
- oplæring – dåb/bekræftelse



Kontakt info

Diakoni

Ulla Kristensen
ulla@oasepost.dk

Præst

Ruben Dalsgaard
ruben@oasepost.dk

JESUS ER KONGE



Jesus må være det centrale udgangspunkt for al diakonal aktivitet, som udgår fra kirken. Han må altid være den, vi følger, og som giver retning til vort diakonale arbejde. Først og fremmest søger vi hans rige, og ud fra det spejder vi efter, hvilke mennesker og behov vi skal møde.

FADERENS HJERTE

Ethvert menneske er skabt i Guds billede, og alene af den grund har det en umådelig værdi. Med dette som udgangspunkt møder vi derfor alle mennesker med Guds fred i respekt og ligeværdighed - uanset baggrund, kultur og overbevisning. Den enkeltes trivsel er af betydning for Gud, derfor kommer vi med et reelt ønske og tilbud om at hjælpe, - uden at forvente at få noget igen, eller at kunne dele vores tro.

FØLGESKAB

Mennesker har brug for relationer og venskaber. Derfor tilbyder vi følgeskab og slutter os til mennesker for at deltage i deres vandring og være medmennesker. Vi opbygger relationer med dem, der ønsker det. I denne vandring stræber vi efter at blive hele mennesker med Jesus som forbillede. Vi lader hans ord og liv forme os, så vi bliver forbilleder for andre. Derfor må det kendes på os, at vi er troværdige, udøver barmhjertighed, er ydmyge og udviser tjenersind, sådan som Jesus gjorde.

FÆLLESSKAB

Vi er som kirke allerede et stærkt fællesskab, en familie med værdier og tro. En sådan familie er en uvurderlig ressource at kunne tilbyde. Derfor byder vi andre ind til arrangementer, kurser og forskellige former for samvær i større og mindre fællesskaber. Vi tager imod med åbne arme og hjerter, og tilpasser vores former, så de rummer mennesker. Dog med vished om at vores fællesskab har værdier, kultur og en tro, som ikke skal mistes.

FORTÆLLING

Når vi inviteres til det, fortæller vi meget gerne om vores tro. Netop vores tro på Jesus er den største ressource, vi kan tilbyde andre: Et Håb som bærer gennem livet; en himmelsk Far midt i livets op- og nedture; en Frelse som overvinder alt og giver evigt liv. Når vi fortæller, tager vi udgangspunkt i vores eget liv med Jesus - det personlige vidnesbyrd - og evangeliet gives videre i kærlighed, respekt og frihed.

FORVANDLING

Gud ønsker at forløse og genoprette, og han forvandler indefra og ud. Vi kan hjælpe, vi kan berette fra vores liv, være forbilleder og forkynde evangeliet, men vi kan ikke bringe forvandling. Det kan kun Guds Ånd. Derfor er det vores opgave at hjælpe mennesker til at åbne Guds Ord og at lytte til Guds Ånd. Så kan forvandling finde sted, og mennesker kan blive formet efter Jesu billede. En forvandling der sætter aftryk på familier, miljøer og byer.