

ADAM, EVA OG SLANGEN

Tekst:

1 Mos 3

Ledertanker:

Guds plan er, at han altid vil være sammen med os. Også når vi gør noget forkert, må vi komme til ham. Men er det nemt at komme til Gud med vores fejl?

INTRO TIL TEKSTEN

I dag skal vi høre om, at Gud har skabt os, og at han ønsker at tilgive os, når vi gør noget forkert. Gud vil

gerne være sammen med os og ønsker, at vi skal leve i alt det flotte, han har skabt.

SANGE OG SANSER

SANGE

Nr. 3: Der er sket noget godt

Nr. 8: Gud har skabt mine hænder

Nr. 19: Jeg ved, at Gud har skabt mig

Nr. 37: Træerne de vokser op

SANSER

JA OG NEJ

Leg en leg, hvor de skal svare ja og nej. Hvis svaret er ja, skal de fx hoppe eller klappe.

Man kan fx spørge: Må man slå? Må man give knus? Må man danse? Må man sparke? Må man vande blomster? Må man smide papir i naturen? osv.

FIND LØVEN

Gem forskellige dyr i lokalet og lad børnene gå rundt at finde dem.

STOP-LEG

Når musikken stopper, skal børnene stå helt stille. Hvis de ikke gør det, må de sætte sig ned.

SANG, LYD OG FAGTER

Syng om skabelsen på melodien "Skorstensfejeren gik en tur".

Lav fagter og lyde til det Gud skabte:

Gud han skabte krokodiller x 3

Gud han skabte elefanter x 3

Fortsæt med: Stjernerne, blomsterne, dig og mig, fuglene, træerne.

INSPIRATION TIL FORMIDLING

1 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF EN KUFFERT MED TING

I dag skal vi se og høre om alt det, Gud har skabt. Men også om nogen, der glemte at høre efter.

Læg forskellige ting ned i en kuffert. Lad børnene på skift tage en ting op. Forbered en lille fortælling om hver ting.

(Sol) Gud skabte solen, så den kan lyse og varme for os. Uden sol ville vi fryse, og der ville være mørkt.

(Giraf) Gud skabte giraffen. Den har en lang hals. Hvordan mon det vil være at tage en rutchebanetur

på den? Gud skabte mange dyr, og han ønsker, at vi skal hjælpe med at passe på dem.

(Blomst) Gud skabte blomster. Hvilken blomst kan I bedst lide? Kender I nogle navne på blomster? Fx mælkebøtter, roser, vintergækker.

(Stjerner) Gud har skabt stjernerne. De er svære at se, så det skal være mørkt for, at man kan se dem. De lyser om natten og kan vise vej for folk, der sejler.

(Menneske) Det allerbedste, Gud har skabt, er mennesket. Gud siger, vi er de vigtigste, og han elsker os højt. Han ønsker, at vi skal hjælpe med at passe



på alle de ting, han har skabt. Han begyndte med at skabe Adam og Eva og satte dem i en dejlig have.

(Frugt, fx banan eller pære) (*Del det med børnene*) Kender I andre frugter? Adam og Eva måtte spise af alt i haven, og det smagte godt. Gud synes, vi skal have noget dejligt at spise. Derfor har han givet os frugter.

Alt var så dejligt i haven. Dyrene legede med hinanden.

(Æble) Her er et æble. Er der nogen, der har et æbletræ i haven?

Der var dog en frugt i haven, som Adam og Eva ikke måtte spise af. Måske var det et æble. En dag kom en slange hen til dem og sagde, at de skulle spise af frugten.

De kom til at spise det, og så blev det hele forandret.

Gud sagde til dem, at når de ikke ville høre efter, måtte de forlade det dejlige sted. Men selv om de måtte gå, så gik Gud med dem alle de steder, hvor de var. Gud er også med os i dag og vil hjælpe os med at passe på alt det, han har skabt.

AFRUNDING

Da Gud havde skabt alt, så han, at det var så godt. Alt det skabte er gaver til os mennesker, som vi skal passe på. Adam og Eva gjorde noget forkert. Det kan vi også komme til at gøre. Men heldigvis havde Gud styr på det. Han har sendt Jesus til os. Han er vores hjælper, når vi gør forkerte ting. Jesus vil nemlig tilgive os det hele, når vi fortæller ham det.

2 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF FORTÆLLETÆPPE

(I stedet for et fortælletræppe kan der bruges flonel-lograf)

Læg et tæppe ud og lad børnene sidde rundt om tæppet. Læg forskellige ting frem på tæppet, fx

mennesker, solen, stjerner, blade, dyr. Fortæl beretningen ved hjælp af tingene. Når du nævner en ting, der ligger på tæppet, skal børnene sige **STOP**, og I tager den ting væk.

EKSEMPEL PÅ FORTÆLLING:

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Alt var så flot.

Der var blade på træerne, og der var bananer og lækre vindruer, man kunne plukke.

Der var også løver, der kunne brøle højt, og heste man kunne ride på.

Sten, man kunne kaste i vandet, både store og små sten. Hver gang de røg i vandet, kunne man høre en lyd.

Man kunne plukke blomster, og man kunne dufte til dem.

I haven var også Adam og Eva, som Gud havde skabt. De skulle passe på haven. Gud var også i haven, og de kunne se og snakke med ham

Adam og Eva gjorde engang noget, de ikke måtte. Der kom en slange hen til dem, som kunne tale. Den fik dem til at spise af en frugt, som Gud havde sagt, de ikke måtte spise. Men alligevel gjorde de det, fordi slangen lokkede dem til det.

Så sendte Gud dem ud af haven og sagde, at nu kunne de ikke se ham mere. Men de skulle vide, at han alligevel ville være sammen med dem, selvom de ikke kunne se ham. Gud lovede dem også, at han engang ville sende sin søn. Han skulle nemlig tilgive os alt det forkerte, vi gør.

AFRUNDING

Ligesom Gud var med Adam og Eva, sådan er han også med os, selvom vi ikke kan se ham. Hvis vi gør noget, der er forbudt, så vil han også tilgive os.

BVRIG INSPIRATION

SPØRGSMÅL

Hvad synes du er det bedste, Gud har skabt?

Bliver du nogle gange ked af det, hvis du siger eller gør noget forkert?

Hvilken farve kan du bedst lide?

Hvilken frugt kan du bedst lide?

BIBELVERS MED AKTIVITET

"Gud så, at alt var godt" (1 Mos 1,31).

Sig verset højt sammen 3 gange. Klap på ordet "godt."

BØN OG FADERVOR

Spørg børnene om, hvad de har hørt om i dag og sig tak for det. Fx tak Gud for solen, månen og stjernerne og for os.

