

DÅB; JESUS OG BØRNENE

Tekst:

Mark 10,13-16
Matt 28,19-20

Ledertanker:

Overvej, om du nogen gange har sendt børn væk, fordi du synes, de forstyrrer, eller du er for træt. Hvordan mon Jesus gør, siden han altid har tid?

INTRO TIL TEKSTEN

Jesus havde været sammen med mange folk. Han var sikkert træt, og disciplene havde måske set,

hvor træt han var og vil passe på ham, da de opdagede mødrene med deres børn.

SANGE OG SANSER

SANGE

Nr. 1: En dejlig far
Nr. 13: Jeg er Guds barn
Nr. 16: Jeg kan spille højt

SANSER

GIV KNUS

Lad børnene give hinanden et knus, (hvis de har lyst).

KOMMANDOLEG

Giv børnene forskellige sjove kommandoer fx hop, dans, tramp, klap osv. Sig stop, og de skal stoppe og sidde stille i ti sekunder. (Spil evt. en tromme under kommandoerne og hold pause, når du siger stop). Mødrene var glade men blev kede af det, da disciplene sagde stop.

BAMSEKNUS

Send en bamse rundt, som børnene på skift kan give et knus.

INSPIRATION TIL FORMIDLING

1 FORSLAG

FORTÆL VED HJÆLP AF FAGTER

Vis fagterne langsomt, så børnene også kan nå at være med på fagterne.

Der var nogle mødre, der fik øje på Jesus. De vinkede til ham og gik hen til ham. (*Vink med den ene hånd*).

Disciplene så dem og ville ikke have, at de forstyrrede Jesus. (*Tag en pegefinger frem og ryst med den*).

Men Jesus ville gerne have besøg af børnene, for han elskede dem og kunne give dem noget. (*Giv dig selv et knus*).

Jesus elsker alle børn og voksne og vil være tæt på os. (*Giv én et knus*).

AFRUNDING

Når et barn bliver døbt i dag, læser præsten altid denne tekst. Den minder os om, at ligesom mødrene kom til Jesus med deres barn, sådan gør vi også i dag. Når et barn bliver døbt i kirken, så tager Jesus også imod det og velsigner det.

2 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF DUKKER/DUPLO FIGURER

Lad dig inspirere af fortællingen ovenfor. Lad evt. nogle af børnene holde dukkerne, mens du fortæller. Fortæl dem, hvad de skal gøre.



3 FORSLAG

FORTÆLLING VED HJÆLP AF EN DUKKE

Fortæl ud fra moderens oplevelse og tag en dukke i favnen.

Hej med jer, jeg hedder Eva. Engang var jeg meget tæt på Jesus. Jeg havde hørt så meget om ham. Han ville tage imod alle mennesker. Jeg var lige blevet mor på det tidspunkt, og jeg var meget nervøs. Her stod jeg med det lille barn. Hvad skulle der blive af det? Der var en flok mødre, der havde det på samme måde som jeg. Vi kom til at tænke på, at det bedste vi kunne gøre, var at lade Jesus velsigne vores børn. Vi så ham sidde på en sten. Vi gik tættere og tættere på. Jesus fik øje på os. Jeg smilede over hele hovedet. Men pludselig kom hans disciple løbende hen imod os og sagde, at Jesus havde brug for hvile. Jeg var så skuffet. Men så hørte jeg, at Jesus irettesatte sine disciple. Han ville gerne se os og de små børn. Smilet kom tilbage, og vi gik hen til ham. Der var så rart hos ham. Det var som om, verden stod stille der. Jesus lagde hænderne på min lille søn, og han smilede til ham. Jeg vidste, at dette øjeblik ville jeg aldrig glemme. Nu ved jeg, at Jesus kender min søn, og han har velsignet ham.

AFRUNDING

Hos Jesus er der altid plads til os. Han står altid og siger velkommen til os og er glad for, at vi vil være sammen med ham. Når vi i dag lytter til beretninger fra bibelen og synger og beder, så er vi på en særlig måde sammen med ham.

4 FORSLAG

Fortælling ved hjælp af paptallerkener

Tegn 5 glade ansigter på hver sin paptallerken (gerne middagstallerkener). Vend tallerkenerne om, og tegn 5 triste ansigter. Tegn 2 glade ansigter på mindre tallerkener (gerne kaffe tallerkener), og tegn på bagsiden 2 triste ansigter.

Få nogle børn til at holde tallerkenerne, og stil dem i to grupper med 3 (store tallerkener) og 4 tallerkener (2 store og 2 små tallerkener). De skal alle vise det glade ansigt.

Her ser I Jesus og hans disciple. *(Peg på gruppen med 3, og fortæl, hvem der er Jesus og disciple).*

Her ser I nogle mødre med deres børn. *(Peg på gruppen med 4).*

Mødrene fik øje på Jesus og gik hen til ham. De ville gerne, at deres børn skulle møde Jesus. *(Lad dem langsomt gå hen mod Jesus).*

Hov, disciplene så det. De blev sure. Disciplene troede ikke, Jesus havde tid. *(Vend deres tallerkener om).*

Nu blev mødrene og børnene kede af det. *(Vend deres tallerkener om).*

Nu blev Jesus ked af det. *(Vend hans tallerken om).*

Jesus sagde til disciplene, at alle altid var velkomne hos ham. Nu blev alle glade. *(Vend tallerkenerne om, så vi har de glade ansigter igen).*

AFRUNDING

Når et barn i dag bliver døbt i kirken, så fortæller vi denne beretning. For hos Jesus er vi alle velkomne. Jesus tager altid imod et lille barn, der bliver døbt.

BVRIG INSPIRATION

SPØRGSMÅL

Har du prøvet at blive ked af det, fordi nogen sagde STOP til dig?

Hvad mon disciplene tænkte om sig selv, da Jesus sagde til dem, at de gjorde noget forkert?

Hvad er børn gode til?

Kan voksne lære noget af børn?

BIBELVERS MED AKTIVITET

"Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres" (Mark 10,14).

Lad forældrene sige verset, og lad børnene komme hen til dem og give et knus.

BØN OG FADERVOR

Kære Jesus. Tak fordi alle må komme til dig
– lille som stor.

